

Chiro Trefpunt presenteert vol trots



Chiro Trefpunt's
HERCULES

Chiny 2016



COMING IN
MAY



Inhoudsopgave



Inhoudsopgave	02
Woord van de VB	03
Woord van de Groeps	04
Het Kampthema	05
Combineer	06
Doolhof	07
Sloebers	08
Speelclub	09
Rakkers	10
Toppers	11
Kerels	13
Aspiranten	14
Dagindeling	16
het Kampmenu	17
de Leidingsploeg	18
de Volwassen begeleidster	22
Woordzoeker	22
de Keukenploeg	23
Reisinformatie	24
Briefwisseling	25
Heimwee op Kamp	25
Woordzoeker	26
de Bezoekdag	27
Routebeschrijving	28
Algemene Afspraken	29
Rugzak al gepakt?	30
Fiscaal Attest	31
Tekst van een Leider	32
ZoTte tekSt!!	33
Bij het afscheid van...	34
Chiro Trefpunt dankt	37
Afsluiter	38



Woord van de VB



Het voorbije werkjaar van Chiro Trefpunt was opnieuw zeer geslaagd te noemen. Na een moeilijker jaar met 8 leiders hadden we dit jaar het geluk om er met een voltallige leidingsploeg van 12 man stevig in te vliegen. Ik hoop dan ook dat al onze afdelingen fantastische zondagen beleefd hebben. We mochten dit jaar ook heel wat nieuwe gezichten verwelkomen op de chiro en kunnen dus met trots zeggen dat Trefpunt blijft groeien!

We zullen dit fantastisch jaar dan ook op gepaste wijze afsluiten met ons jaarlijks kamp. Deze zomer trekken we 10 dagen naar Chiny. Te midden van de bossen zullen we ons opnieuw geweldig kunnen uitleven en amuseren op een gigantisch terrein, en dit in het gezelschap van de grote Griekse held Hercules! Ik kijk er alvast al naar uit om al zijn spannende avonturen elke dag te kunnen volgen. Bij deze wil ik graag ook nog enkele mensen bedanken. Beste leiding, ook dit jaar deden jullie het weer geweldig. Jullie inzet, kameraadschap en enthousiasme blijven aanstekelijk en fantastisch op te zien. Dus Pieter, Isar, Fonds, Lennert, PJ, Koen, Tanguy, Mitch, Lieven, Zjef, Morgan en Jari: dikke merci!

Verder wil ik ook onze nieuwe keukenploeg bedanken voor het lekker eten, de organisatie maar ook de goeie raad. Bedankt dus aan Niels, Joris, Arne, Jeroen, Sanderijn, Simon, Lobke, Tim en Jessy. Chiny 2016 wordt ook voor jullie een topkamp!

Een nieuwe keukenploeg betekent helaas ook dat we opnieuw enkele mensen moesten uitzwaaien. Bonnerue 2015 werd het laatste kamp voor enkel monumenten in de keukenploeg van Chiro Trefpunt. Iris, Matthias, Hannah, Pieter en Elien: nogmaals heel erg bedankt voor de vele mooie jaren. Jullie zullen komende jaren zeker nog gemist worden, maar we hopen jullie dit jaar alleszins nog te mogen verwelkomen in Chiny!

Tot slot wil ik nog graag alle trefpunters en hun ouders te bedanken voor het vertrouwens, maar vooral ook voor het enthousiasme en plezier dat ze meebrengen naar Chiro Trefpunt. Merci!

Tot in Chiny!





Woord van de Groeps



Beste Trefpunter, enthousiasteling of eenderwie dit leest

Wat een jaar was het weer, enkele nieuwelingen en oudgedienden kwamen uit het niets terug naar Chiro Trefpunt. Hierdoor hadden we een voltallige leidingsploeg die 12 koppen, leiders, vrienden, collega's sterk was.

Na een jaar dat anders was dan de vorige in vele vlakken, waaronder de volgorde van evenementen. Dit jaar gingen de dia-avond, fuif en mosselsouper in een tijdspanne van 2 maanden door, dit maakte de 2e helft van het jaar wat rustiger waardoor er voldoende tijd was om weekends voor te bereiden, en geparticipeerd kon worden in meer gewestelijke activiteiten.

2015-2016 was ook het eerste jaar sinds toch al even waarin alle zes afdelingen aanwezig waren. Ik hoop dat dit verder kan worden gezet in de komende jaren. Dit is allemaal te danken aan alle zondagen vol inzet en programma's die alle leiding elke week opnieuw voorzien.

Om terug naar de kern van deze bundel vol hoogintellectuele literatuur te gaan. Het is bijna kamp en iedereen zal blij zijn als we weer kunnen zeggen: "T'is kamp eh!". Het kamp werd wederom op het leidingsweekend, dat ditmaal in Scherpenheuvel doorging, voorbereid. Ik, en waarschijnlijk ook de rest van de leidingsploeg, kijken al sindsdien uit naar het kamp om 10 dagen lang alle elektronica en drukte in het dagelijks leven om te ruilen voor een spetterend kamp gevuld met positieve herinneringen.

Ik wil iedereen ook een goed kamp toewensen en hoop dat er bij de leiding weinig herexamens zullen zijn, waardoor alle leiding zich volledig kan geven op kamp. Het voornaamste is dat het dit jaar weer een tof kamp mag worden waar we allemaal volop van kunnen genieten.

Ten laatste wil ik enkele belangrijke personen voor Chiro Trefpunt toch wel eens extra bedanken, aangezien wij dit anders soms wel eens vergeten. Eerst en vooral mijn medeleiders voor hun wekelijkse inzet op zondag en tijdens de week. Vervolgens bedank ik graag Ruth voor haar organisatorische talenten en algemene gerieflijkheid. Daarnaast vergeet ik zeker niet de keukenploeg voor alle maaltijden op kamp, de VZW voor het onderhouden van ons Chiroheem en nog velen die ik hier ben vergeten.

Tot volgend jaar

De Groeps





Het Kampthema



Op de hoogste berg van Griekenland, genaamd Olympus, staat er een grote tempel. In en rond die tempel wonen de Goden. Het is een plaats waar gewone sterfelijken zoals jij en ik niet kunnen komen. Het is een plaats die enkel kan betreden worden door de Goden. Je hebt Goden zoals Hermes. Hij is de boodschapper die naar de Aarde kan reizen om belangrijke mededelingen te doen. Dan heb je ook Poseidon, die de baas is van het water. Hij is immers de God van de Zeven Zeeën. Hades is de God van de Onderwereld, enzovoort enzovoort. Er is echter ook iemand die de belangrijkste is, de Oppergod. Die noemt Zeus. Hij is een beetje zoals de burgemeester bij Weerwolven. Hij heeft het laatste woord over alles.

Op een dag is het groot feest op Olympus. Alle Goden komen samen voor de geboorte van een nieuwe God. Zeus en zijn vrouw Hera hebben immers een zoontje gekregen genaamd Hercules. Alle Goden zijn razend enthousiast, want deze kleine spruit wordt later de sterkste God die er ooit op Olympus zal rondwandelen. Alle Goden brengen geschenken voor Hercules. Zelfs Poseidon, die geen fan is van Hercules, brengt een flesje met het zuiverste water op Aarde.

Poseidon, de God van de Zeven Zeeën, is boos op Zeus. Normaal gezien wisselt elke duizend jaar de troon op Olympus, maar nu zit Zeus al veel langer op de troon. Poseidon vindt dat Zeus al lang genoeg het voor het zeggen heeft gehad, en wil zelf de troon bestijgen. Poseidon is ook boos op Zeus omdat hij de mensen op Aarde heeft geschapen. De mensen verstoren de rust van Poseidon. Ze vervuilen het water en stelen al zijn vissen. Poseidon haat Zeus! Poseidon komt met een plan om de Aarde te laten overspoelen met een grote zondvloed. Op die manier gaan alle mensen dood op Aarde. Hierdoor zal Zeus zeer verdrietig zijn. En op het moment dat Zeus het zwakst is, dan dood Poseidon Zeus. Zo kan hij zijn plaats innemen op Olympus.

Maar Poseidon is bang dat Hercules de enigste is die hem zal kunnen tegenhouden. Daarom moet hij dus een plan verzinnen om Hercules voor eens en voor altijd uit te schakelen.

Daar, beste lezer, begint ons verhaal over Hercules.





Combineer



Heb jij het kamphema goed gelezen? Wat weet jij allemaal over het verhaal van Hercules?
Verbind de naam van het personage met de juist uitleg!

- | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Zeus | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De berg waarop alle Goden wonen. Volgens sommigen de hoogste berg ter wereld. |
| Poseidon | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De held van ons verhaal. Hij zal zijn Goddelijke krachten moeten vinden om terug naar Olympus te gaan. |
| Hercules | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De Oppergod. Hij is de baas op Olympus. Hij heeft ook de mensen op Aarde geschapen. |
| Hades | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een gevaarlijke half-mens die heel sterk is en in een doolhof woont. |
| Hera | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een grote, krachtige reus die door Zeus in de onderwereld gevangen zit. |
| Hermes | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een half-mens die met de blik van haar ogen iedereen doet verstenen. |
| Medusa | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De vrouw van Zeus, ze is de moeder van Hercules. Ze is de Godin van het huwelijk. |
| Minotaurus | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De God van de Boodschappen. Hij kan naar de Aarde reizen om het woord van Olympus te verkondigen. |
| Titaan | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De God van de Onderwereld. Hij waakt over de doden in het dodenrijk. |
| Olympus | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De God van de Zeven Zeeën. Hij heeft een plannetje om Olympus over te nemen en alle mensen op Aarde te doden, omdat ze de zee vervuilen en zijn vissen stelen. |



Doolhof



PEGASUS ZIT IN DE PROBLEMEN. DE KWAADAARDIGE MINOTAURUS HEEFT HEM GEVANGEN AAN DE ANDERE KANT VAN HET DOOLHOF. HELP JIJ ME NAAR DE ANDERE KANT?



HMMM. DAT WORDT EEN LEKKER HAPJE.
HAHAHAHA





Sloebers



Boodschap aan alle heldhaftige Sloebers van Griekenland

Wij, Lizzarus god van de oorlog, Fondsius god van wijsheid en Petrus god van de de dapperheid hebben nog een aantal plaatsen vrij in ons godenrijk. Ons is verteld dat jullie hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. Wij zijn op zoek naar dappere knapen die niet bang zijn van een mythisch wezen of de onderwereld. Deze jongens moeten ook sterk zijn en zeker niet van de domste!

Om te bewijzen dat jullie geschikt zijn voor deze job zouden we graag hebben dat jullie ons vervoegen op een 8-daags trainingskamp in Chiny. Dit kamp is afgelegen van de bewoonde wereld zodat stervelingen zich niet bemoeien met onze zaken. Daar zullen we jullie opleiden en verschillende proeven laten doen. Deze proeven zullen bijvoorbeeld bestaan uit zich wassen in een beek, slapen dicht bij de natuur, onze behoeften doen op een primitief toilet, het beste kampeten oppeuzelen en een dagtocht doen. Om zich voor te bereiden op dit kamp moeten jullie je mooiste godenkleren (denk aan een toga en dergelijke), een voorwerp dat jullie als god kenmerkt (vraag dit maar eens aan mama of papa) en jullie beste gedrag meenemen. We raden ook aan een baard te laten groeien, elke dag 20 maal te pompen en jullie veters te leren strikken.

Als jullie dit trainingskamp heelhuids doorstaan zullen jullie beloond worden met een plaats op de Olympusberg (daar wonen de goden) en niet te vergeten de titel van god. Wij hopen dat jullie je geroepen voelen en niet kunnen wachten om jezelf te bewijzen.

Men zegge het voort!





Speelclub



Beste Speelclub,

Onlangs kwam de leiding iets ongelooflijks tegen. Toen we het kampterrein aan het verkennen waren kwam er opeens een horde gevaarlijke bandieten op ons af die wij moesten trotseren. Met veel moed gingen wij de strijd aan. We deden alles wat we konden maar desondanks onze jarenlange ervaring in het vechten konden wij niet anders dan het onderspit delven. Wij werden overrompeld. Met een zwaar gemoed dropen we af.

Nadat we in onze thuisbasis onze nederlaag analyseerden kwamen we tot de conclusie dat we wel wat hulp konden gebruiken. Gelukkig weten we dat we in Merelbeke op een stel jonge en sterke knullen kunnen rekenen. De volgende profielen trekken in het bijzonder onze aandacht:

Cyriel:
Met zijn imposante knuffeltechnieken slaagt hij erin om elke vijand tot een van onze kompanen om te vormen.

Miel:
Door zijn survival-skills weet hij elke vijand te verrassen. Geen bandiet is veilig als deze Tarzan aanvalt van uit de bomen.

Stef:
Zijn dolk is ingesmeerd met vergif (home-made) om zijn tegenstanders langzaam te laten sterven aan een pijnlijke dood.

Aaron:
Na jarenlange training heeft deze jongen ongelooflijke biceps gekweekt. Met één slag van zijn vuist vallen de vijanden als vliegjes.

Clement:
Door zijn polyvalentie heeft hij een vaardigheid ontwikkelt die elke tegenstander op zijn knieën dwingt terwijl ze smeken om genade. Geen gevaar is hem teveel.

Seth:
Door zijn snelle beentjes verschalkt hij elke vijand. Al flitsend raast hij heen en weer over het slagveld.

Sam Vandecasteele:
Al moppen vertellend loopt hij langs de vijanden, waardoor die zo hard moeten lachen dat deze ontploffen van de pret.

Kasper:
Deze energieke jongeman is in staat om uren te blijven doorvechten. Door pure uitputting vallen zijn tegenstanders voor hem neer.

Thys:
Als tovenaars bliksemt hij iedereen die hem in de weg staat de dromenwereld in. Naar eigen zeggen kan hij de dromen manipuleren om zijn slachtoffers gruwelijke nachtmerries te bezorgen.

Sam De Loor:
Al zwiepend met zijn toverstok en magische kunsten tovert hij elke tegenstander om tot een hoopje smeulende as.

Elias:
Met zijn enorme drive om elke vijand te verslaan spoort deze jongeman ook zijn vrienden aan om nog meer hun best te doen.

De gekwalificeerden moeten zich komen aanmelden op ons geheime hoofdkwartier (wordt nog meegedeeld). Wij rekenen op jullie allen.

Scherp jullie zwaarden, kuis jullie helmen en kom samen met ons de gevaren trotseren in Chiney!!

PeeJee en PoOpy





Rakkers



Beste Rakkervrienden,

We schrijven het Middellandse Zeegebied een paar duizend jaar geleden.

Op een stralende ochtend, hoog op de heuvel Olympus, werd Zeus wakker door geroekoe van de inheemse Griekse tortelduif. Hij wreef, nog vermoeid door de korte nacht, de slapers uit zijn ogen en ging de marmeren trap af naar de eetkamer waar zijn oogverblindende vrouw voor hem reeds een ontbijt had klaargezet. Na het verorberen van zijn grote kom muesli met Oikos yoghurt van Danone las hij de Gazet van Athene. Dit is de krant waar hij al meer dan vijftien jaar de beursgang van de olijfverkoop op de markt van Athene checkt, omdat hij naast oppergod ook een professionele olijventeler is. Weliswaar doet hij dit in zelfstandig bijberoep. Zijn aandelen waren nog maar eens gestegen. Zo trots als een pauw liep hij de stad in, om een tournee générale te geven in zijn stamcafé.

Ondertussen, diep in de onderwereld, was ook Hades wakker geworden. Hij heeft net zoals Zeus een abonnement op de Gazet van Athene en is naast God van de onderwereld ook een olijventeler. Bij het zien van zijn slechte beursresultaten en de goede kwartaalcijfers van zijn grootste concurrent Zeus in de krant, schoot hij in een vlamme woedebui. De maat was vol voor Hades. Hij moest voor eens en voor altijd de marktleider worden in de olijvenverkoop. Hiervoor bedacht hij een plan.

De olijvenplantage van Zeus moest vernietigd worden, zoveel was zeker. Zo kon enkel hij de grootste speler op de markt van Athene worden. Hij liet zijn twee trouwste knechten, tityros en tityras, bij hem komen. Zij moesten de plantage van Zeus vernietigen. Op de markt mocht geen enkele olijf van Zeus meer verhandeld worden. Tityros en Tityras besloten onmiddellijk voor de grote middelen te gaan. Ze wouden met behulp van een ploeg die voortgetrokken werd door een al wat oudere berggeit over Zeus zijn plantage rijden.

Zeus die net terug kwam van zijn stamcafé zag Tityros en Tityras zijn plantage vernielen en waarschuwde zijn trouwe olijvenplukkers, beter gekend als de Rakkers van Chiro Trefpunt, die in het verre Merelbeke woonden. Zij zouden hem zeker willen helpen om zijn plantage te proberen te redden.

Zeus vraagt jullie om hulp, tijdens het kamp van zes tot zestien augustus in Chiny, om zo Hades voorgoed te kunnen verslaan.

Tot dan!

Tanguy en Koen





Toppers



Zit neder in de ronde Toppers en luister naar deze legende in de tijd voor alle tijden.

“Er was eens een jonge knaap genaamd Topperus. Hij woonde op een klein boerderijtje met zijn familie in de buitenwijken van Athene. Samen met zijn familie verbouwde Topperus graan op het land. Van dat graan maakten ze meel, dat ze aan verschillende bakkers in Athene verkochten. Op een dag daalden twee grote Goden uit de hemel. Persolides, God van de Dwaze Opmerkingen, en Mythus, God van het Laaiend Enthousiasme. Zij beloofden Topperus het geheim tot het lekkerste brood ter wereld, knäckebröd. In ruil voor het recept tot knäckebröd, moest Topperus twaalf werken voltooien. Topperus deinsde eerst terug voor deze opdracht, maar Mythus en Persolides beloofden hem hulp bij elke opdracht.



Om de kaart naar het knäckebröd te vinden kreeg Topperus de hulp van een kleine half-mens genaamd Kürtus. Hij had een speciale applicatie op zijn zonnewijzer die automatisch aanduidde waar de kaart lag. Die kwam zeer handig van pas, want zo konden ze in één rechte lijn naar hun doel stappen. Aangekomen bij de kaart moest Topperus eerst een spel spelen tegen zichzelf. Pannenkoehandelpoker! Topperus werd in deze opdracht bijgestaan door Martillius. Deze gebrilde wijsneus was een expert in gezelschapsspelletjes alleen spelen. De pannenkoeken waren daardoor allemaal voor Topperus. Met de kaart in één hand en een stapel pannenkoeken in de andere, rende Topperus door het doolhof van Scheldebos. Gelukkig werd hij bijgestaan door Ibis. Deze duizelingwekkende grote slungel hielp Topperus door gewoon om de omheining te kijken. Topperus was bijna uit het doolhof tot de Minotaurus plotseling om een bocht kwam. Hij keek Topperus recht in de ogen. Gelukkig kwam de kleine, vinnige Yolandis uit een struik gedoken. Die fluisterde heel zachtjes ‘de mitochondria is de krachtcentrale van de cel’ in de oren van de Minotaurus, waarop die heel hard begon te lachen.

Topperus kwam aan op de kust van de Middellandse Zee. Hij begon te zwemmen en hoorde een mooi gezang. Hij werd bijna versierd door de Sirenes, maar toen kwam een visser genaamd Ewaltus met zijn boot. De Sirenes werden op slag verliefd op deze blonde God. Daardoor kon Topperus rustig verder zwemmen. Hij nam eventjes pauze op een eiland, waar hij kokosnoten moest dribbelen tussen een paar bomen. Batust de centaur hielp hem hierbij, met zijn vier lange benen was Batust de beste en enige voetballer van het eiland. Na een paar dagen voetballen kwam er ineens een grote bliksemschicht op het eiland. Een oude man met grijs haar genaamd Jôris sprong uit een wormgat en viel in het zand. Hij vertelde Topperus dat zijn kaart fout was. Topperus moest de Zuid-en Noordpool omdraaien om te kunnen doorgaan. Hiervoor kreeg Topperus de hulp van deLustus, een eilandbewoner met een snelle fiets. Topperus kon de Polen omdraaien door heel snel rond de Aarde te fietsen. Topperus en deLustus traptten zo hard als ze maar konden op de pedalen. Na een kwartier te fietsen, was hun opdracht gelukt.



Nu was Topperus op de juiste weg. Hij kwam aan in een grot waar cyclopen woonden. Een Cycloop stopte Topperus. Hij mocht enkel verdergaan als die hem een goeie mop kon vertellen. Dan kwam Lieus vanachter een steen die zei: “Verdorie Daniel,



Topperus



ben je hier nu opnieuw met je witte schoenen?”. De Cycloop moest heel hard lachen en Topperus mocht verdergaan. Onderweg kwam hij een blonde jongen tegen die heel hard in de war was, Kodex genaamd. Kodex gaf Topperus een handleiding waarin allerlei woorden geschreven stonden. Topperus las de woorden, maar vergat ze van zodra hij aan de volgende zin kwam. Hij had de handleiding nodig voor zijn volgende taak. Hij moest uit wc-rolletjes een exacte replica bouwen van de tempel waarin het recept voor knäckebröd lag. Die kon hem teleporteren naar waar hij moest zijn. Topperus begon te bouwen, maar vergat constant hoe hij tewerk moest gaan. Gelukkig kwam Tuturus, een expert in papier en kartonnen bouwmaterialen. Die hielp Topperus met zijn tempel.

Topperus stapte de tempel binnen en kwam in een kamer met een lange tafel. Ten slotte moest Topperus een twaalgangenmenu naar binnen spelen. Als hij alle vieze gerechten kon opeten, mocht hij het knäckebröd hebben. Topperus at met veel tegenzin alle gerechten. Net toen hij zijn laatste hap boterhamkorstjes op at, vroeg een kleine man genaamd Jozus wat hij zonet allemaal gegeten had. Topperus werd zo overvallen door deze vraag dat hij het niet meer wist. Jozus bengelde het knäckebröd voor het gezicht van Topperus. Jozus zei dat een halve euro eigenlijk ook al genoeg was om het knäckebröd te kopen. Topperus gaf hem wat geld en nam het heerlijke brood eindelijk in handen.

Moe, maar voldaan kwam Topperus thuis. Hij was zo tevreden dat hij het knäckebröd had kunnen bemachtigen en dat hij zo'n gekke reis had gemaakt. Zijn ouders waren zeer tevreden en hij werd later zeer rijk door het verkopen van al het knäckebröd.

Intussen lachtten Persolides en Mythus zich krom op Olympus. Knäckebröd kon je heel gemakkelijk kopen in de winkel, maar daar mocht Topperus nog niet naartoe van zijn ouders, omdat hij te jong was. Ze hadden toch eens goed gelachen met de dwaze stoten die ze Topperus konden laten doen.”

Hopelijk hebben jullie veel opgestoken uit dit verhaal, want ook wij zullen een zware tocht maken op kamp. We gaan onder ander op tweedaagse, maar dat is zeker niet het enigste wat lastig zal worden.

We verwachten jullie in augustus in Chiny! Mitch en Lieven





Kereb



Talos, een bronzen reus die Kreta beschermde en daarom drie keer per dag langs de Petit Nez om een brooiken liep. Talos wordt door de Grieken beschreven als een geschenk van Geert en Nancy aan Trefpunt, gemaakt met de hulp van de Cyclopen in de vorm van een stier, of als een cadeau van Zeus aan Europa. Ook wordt hij wel de zoon van Morgan en Zjef genoemd. In het basketmagazine van Apollonius Rhodius gooit Talos basketballen naar langslappende knullen.

Talos had één zwakte. Door zijn leeftijd had Talos het gevoel dat hij alles op de grond mocht vallen. Talos hield de losers op afstand door gigantische basketballen te gooien.



Achilles is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de belangrijkste held uit de Graalridders vs Trefpuntse Oorlog. Homerus beschrijft de held als de schoonste, de dapperste, sterkste en verhevenste van alle helden. Latere legenden beschrijven dat Achilles alleen kwetsbaar was aan zijn ogen. Dit werd dan ook zijn dood, een giftige pijl die hem raakte in zijn oog was zijn doodsoorzaak. Hij wordt vaak "Terminator" of "Jason Statham" door zijn "vrienden" genoemd. Door zijn suprieure leiding heeft Achilles een complex karakter.

Hij komt in de Ilias naar voren als een ideale, jonge, mooie, dappere, vechtlustige held met sterke emotionele trekken. Zo heeft hij een sterke haat tegen vijanden, een grote liefde voor zijn vrienden. Achilles zou naar het schijnt ook zeer makkelijk op konijnen kunnen jagen. Dit is allemaal niet moeilijk zegt hij.

Artemis is de zus van Apollo en probeert dan ook de grappige te zijn, soms met succes. Ze is de Godin van de jacht, maagdelijkheid, (en tegelijkertijd geboorte), boogschutten (net als haar broer), de maan en alle dieren. Symbolen die vaak geassocieerd worden aan Artemis zijn de maan, het hert, de hond. Artemis blijkt ook wel niet altijd de slimste van de familie te zijn. Desondanks is ze een van de meest vriendelijke godinnen van het hele pantheon. Wat betreft haar liefde affaires kunnen we kort zijn; hoewel ze in de smaak viel bij veel goden en andere wezens en ook in het dagelijks leven, kon ze zelf alleen maar oog hebben voor Orion.

Helaas werd Orion per ongeluk vermoord, ofwel door haarzelf of door Gaia. Anderen probeerden haar over dit verlies heen te brengen, maar zonder succes. Artemis probeert wel na al haar verdriet de meisjes in te palmen maar veelal zonder succes. Wel staat ze bekend als een persoon waarop kan gerekend worden en ook veel respect toont naar haar superieure leiders.





Kereb



Een faun is een mythologisch wezen waarvan vooral de mannen worden afgebeeld als bezitters van koersfietsen en zonnenbloempitten. Het was een God uit de Romeinse sagenleer. Later werd hij vaak als God van de Hobbits voorgesteld.

Een faun heeft de achterpoten van een Shetlander en het bovenlichaam van een dwerg. Vaak heeft de faun een zakje chips of een AUX-kabeltje bij zich.

Een typerend kenmerk van een faun is zijn constante aanwezigheid op wekelijkse Chirozondagen, waarvoor dank.



De cycloop is een figuur uit de Griekse mythologie. Cyclopen zijn woeste kleine knullekes met maar één goed oog. Ze woonden bij elkaar op de heuvels van een vulkaan in Merelbekus, ver weg van de beschaafde wereld. Cyclopen zouden leven als brandweerlui, en hadden veel schapen. Volgens Homeros aten ze ook kinderen. Ze zijn de assistenten van de Goden van de leidinggevende. Aan hen heeft Zeus zijn bliksem, Poseidon zijn drietand en Hades zijn onzichtbaarheidshelm (Hadeskap) te danken.

Het sterrenbeeld 'cycloop' staat voor een doorzettend karakter en het onverwachts mensen in nood helpen.

Apollo is een Godheid die werd vereerd in de Romeinse Godsdienst. Hij was heel slim op school maar op de Chiro soms wel iets minder. Oorspronkelijk een Griekse Godheid en zou nooit echt worden geïdentificeerd met een Romeinse Godheid.

Hij zou tot aan het einde van de Romeinse Republieken een minder belangrijke Godheid blijven, totdat de prinses Augustus van hem zijn persoonlijke beschermgodheid maakte. Ook was Apollo echt niet goed in gezelschapspelletjes. Hij schoot namelijk talloze keren in de lach tijdens spelletjes. Apollo wordt wel gezien als één van de meest grappigste Goden.



Echo had de gewoonte om onophoudelijk te praten over voetbalmatches van Club Brugge. Zij leidde daarbij de Godin Morgan zodanig af, dat haar echtgenoot, Zjef, niet meer betraapt kon worden bij zijn talloze affaires met andere Godinnen of stervelingen. Volgens enkele bronnen vervloekte Morgan Echo daarom, zodat ze alleen nog maar in staat was om anderen na te praten en het niet meer over de voetbal te hebben.

Dit is een aetiologische verklaring voor het verschijnsel van de echo als akoestisch verschijnsel. Ook was Echo een God die sportief was en de groep zeer goed kon aanmoedigen. Ook altijd aanwezig was bij zondagse activiteiten, tenzij het natuurlijk voetbal was.



Aspiranten



Hercules, de halfgod, de wonderboy van het oude Griekenland, de man waar het allemaal om draait. Geen Disney film voor jullie, geen censuur en geen voorgelogen feeëriek taferelen. Hercules is nog steeds de man van de 12 onmenselijk zware werken. Twaalf uitdagingen die hem steeds weer tot het uiterste drevén, twaalf keer opnieuw strijden, twaalf keer opnieuw overleven. Dat hij de titel als halfgod heeft verworven is ergens te begrijpen; maar jullie, liefste aspiranten, jullie rijken nog niet aan zijn hielen. Jullie zijn op dit moment nog simpele stervelingen, simpele figuranten in de speeltuin van de Heren. En toch voorspellen verscheidene orakels vernieuwing, verjonging en "verschoning". Overwinnaars noemen is op dit moment te riskant. Slechts enkele kandidaten kunnen voorgesteld worden, want het toeval wil dat er nog net evenveel aspiranten dagen, dit werkjaar, op jullie liggen wachten als dit mythische werken aantal (voorwacht niet meegerekend). Met enige fierheid stel ik u deze heren in wording dan ook graag voor:

Jasper:

Deze veelvermogende strijder wordt steevast geassocieerd met één krachtig woord: Onbevreesd. Jasper deinst werkelijk voor heel weinig terug. Met zijn gespierd lichaam en de nodige klim- en karate technieken is hij in staat om tot het uiterste van de strijd het beste van zichzelf te geven. Speculanten hebben reeds veel geld klaarliggen voor deze te kloppen man. Benieuwd of deze meesterlijke ex-scout de verwachtingen kan waarmaken...



Robbe:

Deze opkomende krijgsheer heeft een ware evolutie gemaakt tijdens het afgelopen voorbereidingsjaar. Hij is niet de man van de openlijke gladiatorenstrijd, maar met zijn uitgebreid resem aan onverwachte capaciteiten is hij werkelijk een niet te onderschatten titelkandidaat. Menige Goden tippen hem reeds als een ware underdog die onverwacht zal flitsen. Het winnaarsbloed stroomt hem door de aderen en als de tijd daar is, zal deze sportman paraat staan als nooit te voren.



Robbe:

Deze heerlijke heerser heeft een ontzettend groot doorzettingsvermogen. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij dé man in vorm. Geen afstand zal hem tegenhouden, geen slaapttekort kan hem afremmen en geen uitdaging zal hij vermijden om de ultieme titel in de wacht te slepen. Men suggereert veel over deze diverse strijder, maar echte kenners weten dat hij in het bezit is van de geweldige troeven: toewijding en trouwheid. Hoe dan ook zal deze vastberadenheid goed van pas komen, maar de tijd zal uitwijzen of het voldoende is, al dan niet...





Aspiranten



Seppe:

Deze gladiator is een regelrechte (vrouwelijke) publiekslieveling, maar laat dit net zijn sterkte zijn. Ware strijders strijden niet alleen, maar vechten als broeders. Hij zal de man zijn die vrienden zal maken en zijn tegenstanders zal bespelen waar nodig. De grote troef van deze man is vast en zeker zijn ongezien enthousiasme en trouwe aanwezigheid. Hij kijkt niet om naar een vriendendaad meer of minder. Maar wees gewaarschuwd, ook hij zal strijden, ook hij heeft zijn doelen gezet...



Beste aspiranten

Sta mij toe jullie enkele magische woorden mee te geven voor deze diverse en jeugdig plezante uitdaging:



“Onderschat het niet...”. Dat dit kamp je zal beproeven moet ik niet verder verklaren, evenals het exacte verloop van deze zalige 10 dagen is na al die jaren meer dan gekend. Maar weet dat kamp niet enkel iets is wat gemaakt wordt voor jullie, maar het is vooral iets wat je zelf maakt. We zijn niet meer met veel, maar laat dit deze strijd net nog meer charme en uitdaging met zich mee brengen. Ik wens u allen nog enkele goede voorbereidingsweken, voor we aantreden in de geliefde arena... Hierbij eindig ik dit formeel kwartier.

Gegroet,

Uw leiding gevend gemachtigde gezagsdrager Jari

Praktisch:

Voor de 2-daagse volstaat een stadsfiets die goed functioneert. Een splinternieuwe koersfiets of elektrische tweewieler laat je beter thuis.

Ward:

Deze machtige krijger heeft verstek moeten geven wegens een driemaand durend avontuur in het Zuid-Amerikaanse Costa-Rica. We hadden hem er graag bij gehad maar desalniettemin heeft hij deze eervolle vermelding meer dan verdiend. Het ga je goed.





Dagindeling



- 07u00 De wekdienst staat op en geniet van de stilte op het terrein.
- 07u15 De wekdienst doet zijn uiterste best om iedereen wakker te krijgen.
- 07u25 De groepsleider toetert tweemaal. We nemen ons wasgerief mee naar de formatie voor het ochtendturnen.
- 07u35 We gaan ons wassen in of aan de beek om helemaal wakker te worden.
- 07u55 De groepsleider toetert driemaal. We gaan in perfect uniform naar de formatie. Daarna nemen we een stevig ontbijt.
- 08u45 Na het ontbijt doen we de afwas. We trekken onze spelkledij aan.
- 09u00 De leiding verzamelt zijn afdeling om aan de voormiddagactiviteit te beginnen.
- 11u45 De groepsleider toetert driemaal. We gaan naar de formatie.
- 12u00 We verplaatsen ons naar de eettent, waar we genieten van de maaltijd die de keukenploeg voor ons heeft gemaakt.
- 12u45 Om de maaltijd te laten zakken nemen we een welverdiende siësta.
- 14u00 De groepsleider toetert éénmaal.
De leiders verzamelen zich voor de middag-LK.
- 14u15 We gaan verder met de namiddagactiviteiten.
- 16u00 We houden even een kleine pauze voor een vier-uurtje.
- 18u05 De groepsleider toetert driemaal. We verzamelen in de avondformatie.
- 18u10 We dineren samen in de eettent.
- 19u30 Terwijl de zon langzaam zakt, doen we nog een avondactiviteit.
- 21u00 De Sloebers en Speelclub kruipen in hun slaapzak. Vanaf dan is het stil op het terrein.
- 21u30 De Rakkers en Toppers kruipen met tegenzin in hun slaapzak.
- 22u00 De Kerels gaan naar hun tent.
- 22u30 De leiding verzamelt voor de leidingskring. De activiteiten en de diensten worden besproken.





het Kampmenu



DATUM	ONTBIJT	MIDDAG- MAAL	AVOND- MAAL
Zaterdag 06/08			Spaghetti Bolognaise
Zondag 07/08	Brood, koffie choco, confituur, hagelslag	Worst, bloemkool in kaassaus aardappellen	Courgettensoep, boterham, beleg
Maandag 08/08	Brood, koffie choco, confituur, speculoos	Groentesoep boterham, beleg, eiersalade Komkommer, tomaten	Mexicaanse avond: wraps
Dinsdag 09/08	Brood, koffie choco, confituur, cornflakes	Tomatensoep, Brood, beleg, komkommer, tomaten	Vol-au-vent met kroketten
Woensdag 10/08	Brood, koffie choco, confituur, banaan	Frikandon, kriekjes, aardappellen	Champignonsoep, brood, beleg, komkommer, tomaten
Donderdag 11/08 twee-daagse dagtocht	Brood, koffie choco, confituur, chocomelk	Brood, ei, choco, speculaaspasta, appel, appelsien	Macaroni met kaas, hesp en prei
Vrijdag 12/08 twee-daagse	Brood, koffie choco, confituur, speculoos	Wortelsoep, brood, beleg, komkommer en tomaten	Stoverij met frieten en appelmoes
Zaterdag 13/08	Brood, koffie choco, confituur, speculoos	Broccolisoepp, Brood, beleg, tomaten, komkommer	Quiche
Zondag 14/08 bezoekdag	Brood, koffie choco, confituur, chocomelk	Tomatensoep, brood, beleg	Croque-monsieurs
Maandag 15/08	Brood, koffie choco, confituur	Fishsticks met spinaziestoemp	hamburgers op de bbq
Dinsdag 16/08	Brood, koffie choco, confituur	Brood, beleg	



de Leidingsploeg



“Een zomer zonder kemp, is een zomer niet geleefd!” - Pieter ‘Luck met ck’ De Vos

Godennaam:

Petrus, God van de Openbare Containerparken

Speciale krachten:

Vliegen door neusvleugels en oren te bewegen

Enige zwakte:

Een spel zonder boeman

Om Olympus over te nemen zou ik:

Mij tot op de tanden bewapenen met en vervolgens al wie me in de weg staat doodvervelen met drogredenen en onfeilbare logica.



“Wie de Goden tegenspreekt, men in een oogwenk zijn nekke breekt.” - Isar Arnout

Godennaam:

Lizarus, God van de Oorlog

Speciale krachten:

Kan veranderen in een échte stormram

Enige zwakte:

Discountprijzen van de Action

Om Olympus over te nemen zou ik:

valsspelen tijdens de Olympische Spelen om zo de macht te veroveren.



“Wie deelt door nul, is een sul.”
- Fabian ‘Fonds’ Van den Bosch

Godennaam:

Fondsus, God van de Diels-Alder reacties

Speciale krachten:

De entropie van het universum doen afnemen

Enige zwakte:

Kopje warme melk met honing

Om Olympus over te nemen zou ik:

de hulp van de NATO inschakelen.



de Leidingsploeg



“Wie van orde houdt, is
gewoon te lui om te zoeken.”

Godennaam:

Michellius, God van de Zonne-Energie

Speciale krachten:

Brandwonden produceren zonder
voorbedachten rade

Enige zwakte:

Spaghetti met ketchup en véél kaas

Om Olympus over te nemen zou ik:

De zonnescijjn hooghouden om uiteindelijk
iedereen om te tuin te leiden



“Wie van orde houdt, is
gewoon te lui om te zoeken.”

Godennaam:

Michellius, God van de Zonne-Energie

Speciale krachten:

Brandwonden produceren zonder
voorbedachten rade

Enige zwakte:

Spaghetti met ketchup en véél kaas

Om Olympus over te nemen zou ik:

De zonnescijjn hooghouden om uiteindelijk
iedereen om te tuin te leiden



“Wie van orde houdt, is
gewoon te lui om te zoeken.”

Godennaam:

Michellius, God van de Zonne-Energie

Speciale krachten:

Brandwonden produceren zonder
voorbedachten rade

Enige zwakte:

Spaghetti met ketchup en véél kaas

Om Olympus over te nemen zou ik:

De zonnescijjn hooghouden om uiteindelijk
iedereen om te tuin te leiden





de Leidingsploeg



“Een dag niet gezaagd is een dag niet geleefd.”
- Koen ‘Pépé Trein’ Van Riet

Godennaam:

Ritycus, God van de moestuinen houten tuinhuisjes

Speciale krachten:

Dweilen zonder strepen na te laten

Enige zwakte:

Afgebroken sleutels

Om Olympus over te nemen zou ik:

dreigen met een Grexit, tot ik de berg in mijn macht heb.



“Wie van orde houdt,
is gewoon te lui om te zoeken.”
- Michiel ‘Mitch’ Cuvelier

Godennaam:

Michellius, God van de Zonne-Energie

Speciale krachten:

Brandwonden produceren zonder voorbedachten rade

Enige zwakte:

Spaghetti met ketchup en véél kaas

Om Olympus over te nemen zou ik:

de zonneshijn hooghouden om uiteindelijk iedereen om te tuin te leiden



“Proberen is de eerste stap naar mislukking.”
- Lieven Persoons

Godennaam:

Procrastinates, God van ik-doe-het-morgen-wel

Speciale krachten:

Half mens en half robot

Enige zwakte:

Inside-jokes die ik niet begrijp of deel van uitmaak

Om Olympus over te nemen zou ik:

trouwen met een dochter van de Rothschild-dynastie. De rest komt vanzelf.



de Leidingsploeg



“Soms word ik daar zo moe van eh!”
- Zjef ‘Tsjeeff’ Calleeuw

Godennaam:

Hades, de God aan de Dark Side van het spel

Speciale krachten:

Mijn tweekoppige hond laten vechten

Enige zwakte:

Plots tot de besef komen dat ik de volgende dag vroeg moet gaan werken

Om Olympus over te nemen zou ik:

met een Caterpillar kraan de tempel afsmijten om er een zandberg van te maken.



“Wie van orde houdt, is
gewoon te lui om te zoeken.”

Godennaam:

Michellius, God van de Zonne-Energie

Speciale krachten:

Brandwonden produceren zonder voorbedachten rade

Enige zwakte:

Spaghetti met ketchup en véél kaas

Om Olympus over te nemen zou ik:

De zonneschijn hooghouden om uiteindelijk iedereen om te tuin te leiden



“Met zwakke schakels win je geen prijzen. Toon
geen medelijden of ga samen tenonder.”
- Jari ‘Jaritsen’ van Havermaet

Godennaam:

Gerardus-Hilarius, God van de Perfecte Logische Verklaring

Speciale krachten:

De kracht der verbreken van onaangename stiltes met: “jaja...” of “het is toch een weer hé”

Enige zwakte:

Koud water kent geen medelijden

Om Olympus over te nemen zou ik:

met voldoende offensieve pressie, in 4-3-3 opstelling, spelen op de flanken.





de Volwassen begeleidster



“Wie van orde houdt, is
gewoon te lui om te zoeken.” - Ruth ‘Moedre’
Reunes

Godennaam:

Ruthus, Godin van Taartjes en Desserts

Speciale krachten:

Aangepaste handgebaren die meer zeggen dan
woorden

Enige zwakte:

Een naaktslak op een clown, of omgekeerd

Om Olympus over te nemen zou ik:

Blad-steen-schaarbattle met de andere Goden





de keukenploeg

ka'pow!



Niels Van Havermaet is een echte handige Harry! Hij studeert Puur Beton&Staal en is daarom altijd te vinden als er een ergens een technisch probleem is. Wel opletten als je hem in de buurt van zelfgemaakte steenovens laat.

In de keuken gebruikt hij zijn kennis om gewone grondstoffen om te toveren tot producten, klaar voor consumptie!

Niels kan je herkennen aan zijn botten met stalen tippen en zijn bijpassende grote, stevige handen.

Lobke Colman is voor velen van jullie een nieuw gezicht. Deze knappe dame uit Bottelare komt zowel haar exotische keuken als haar exotische lach tonen in Chiny.

In het dagelijkse leven houdt ze zich bezig met het onderzoeken van criminaliteit. Pas dus maar op! Laat haar klein postuur je niet verrassen. Deze Bottelarse kan bijten! In de keuken kan ze heel veel vlees eten. Van een brik melk hebben we jammer genoeg geen info.



Simon Poppe oftewel de Poppinator is als oud-leider niet vreemd met het reilen en zeilen op kamp. Het is immers zijn 23ste kamp van Chiro Trefpunt dat hij meegaat. Hij is tevens de grote broer van leider Lennert 'po0py'

Simon studeert Rechten en specialiseert zich in belastingen en onlastingen. Je vind hem dus vaak in de buurt van de HUDO om geldzaken af te handelen.

In de keuken zal hij die kennis gebruiken om de bakken en braden zonder Becel.



Simon Poppe oftewel de Poppinator is als oud-leider niet vreemd met het reilen en zeilen op kamp. Het is immers zijn 23ste kamp van Chiro Trefpunt dat hij meegaat.

Simon studeert Rechten en specialiseert zich in belastingen en onlastingen. Je vind hem dus vaak in de buurt van de HUDO om geldzaken af te handelen.

In de keuken zal hij die kennis gebruiken om de bakken en braden zonder Becel.





Reisinformatie



Het binnenbrengen van de bagage kan zaterdag 02/08 van 19u tot 20u op onze eigen lokalen (Kloosterstraat 21a). Wie dan niet kan komen, kan nog in extremis zijn bagage binnenbrengen de dag erna voor 14u. Indien je de bagage later brengt laat dit weten aan één van je leiders zodat er zeker iemand van de leiding aanwezig is op ons chiroheem.

Heenreis met de trein

Zaterdag 06/08/16

Afspraak stipt om 11:45 aan Merelbeke station. Om 12:00 wordt er formatie geblazen. Wees op tijd! De trein vertrekt om 12:14. Omstreeks 16:34 komen we aan in Florenville, waar we de bus nemen naar ons kamperrein.

Vertrek sloebers

De sloebers komen samen de andere afdelingen mee met de trein op 06/08 en ze vertrekken op de bezoekdag 14/08 met hun ouders terug naar huis.

Terugreis

Dinsdag 16/08/15

Na tien dagen kamp kunt u uw zoon/zonen aan het station van Merelbeke komen afhalen. Onze trein komt normaal aan in Merelbeke om 18:25.

Afhalen bagage

Het afhalen van de bagage kan op woensdag 17/08 vanaf 21u op onze eigen lokalen (Kloosterstraat 21a). Als u niet achter de bagage kan komen, laat iets weten aan de leiding. Wij vragen met aandrang om ook eens een kijkje te nemen tussen de verloren voorwerpen, die zullen uitgesteld worden.



Briefwisseling



Aangezien wij tien dagen lang in het Atheense dal zitten, zijn wij nagenoeg onbereikbaar voor de buitenwereld. U kan echter wel een brief schrijven en die deponeren in uw dichtsbijzijnde brievenbus. Dan komt Hermes, de God van de Belangrijke Meldingen, die ophalen en afleveren bij uw zoon.


Naam Zoonlief Chiro Trefpunt Naam vd boer Adres 9820 Zeker niet in Merelbeke



Heimwee op Kamp



Nogal wat kleine Chirojongens hebben op kamp al eens last van heimwee. Soms kan een brief van mama en papa daar tegen helpen. Soms, echter, werkt het net omgekeerd. Een brief van thuis kan ook een bron van heimwee zijn. Om er voor te zorgen dat uw Sloeber of Speelclubber niet te veel heimwee krijgt, maakt u best gebruik van onze tips. Hoe minder heimwee, hoe meer speelplezier.

Doen:

Hou uw zoon op de hoogte van wat er thuis gebeurt. Zijn jullie bij de grootouders geweest of wint zijn favoriete team een wedstrijd? Laat hem dat zeker weten.

Vraag hem hoe het gaat. Is het eten lekker? Is de beek fris genoeg? Wat hebben jullie al gedaan? Zo weet hij meteen wat hij moet schrijven is zijn eigen brief.

Zeg dat je hoopt dat hij zich amuseert. Reden te meer om elke dag mee te spelen.

Niet doen:

Stuur niet elke dag een brief. Zo is je zoon meer bezig met zijn vrienden en minder met thuis.

“Wij missen je” schrijven lijkt een goed idee, maar is het eigenlijk niet. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dit zinnetje zorgt er namelijk voor dat hij jullie ook gaat missen.

Wens hem liever een goed kamp toe, of herinner hem aan het feit dat jullie naar de bezochtdag zullen komen.



de Bezoekdag

De machtigste Griekse oppergod Zeus nodigt u allen uit voor de heropening van zijn mythische 10-daagse woonplaats voor goden en godinnen, de Olympusberg genaamd. Dit wereldwonder is werkelijk de ideale familie uitstap om kennis te maken met de tijdelijke woonplaats van uw zoonlief en de andere aanwezige Goden. Vermits de bovengenoemde heerser van de hemelen al zijn troeven wil etaleren, sommen wij deze graag al even op.

- 11u30** De poorten worden geopend, laat u begeleiden door het plaatselijke hippisch verzorgend personeel. Via tal van kleine heirbanen zal u een plaats gewezen worden voor uw twee -of vierspan strijdwagen. Voor de verplaatsing over de nationale heerwegen, lees: Routebeschrijving (p. NOG INVULLEN)
- 12u15** De fiere oppergod spreekt u allen toe op deze heugelijke dag.
- 12u20** De siertuinen worden opengesteld voor uw meegebrachte picknick of originele vervangmaaltijden. De genereuze halfgoden doen er graag nog wat bovenop. Tegen omruiling van een vrije bijdrage, kan u genieten van een heerlijke kom soep met balletjes [Vergeet uw beker niet]. [Nieuw dit jaar] Enkele geniale goden zullen een gesjorde barbecue ter uwen beschikking stellen. Men werkt volgens de gezellige Griekse formule van samen barbecueën op een warme kolentafel, het enigste wat u zelf dient te voorzien is uw vlees en het nodige bakmateriaal.
- 14u00** Zoals u wellicht weet, is regenwater moeilijk drinkbaar. Edoch heeft men hiervoor een substitueerbaar nevenmiddel uitgevonden, met name de consumeerbare dranken. Deze zullen verkocht worden in de lokale bar. Vernuftige economen ondervonden dat een drankbaar alleen geen optimale benutting betekende van deze marktopportunititeit. Hierdoor breiden wij onze toog graag uit met tal van gebakken en of taarten. Hiervoor rekenen we echter op uw kookkunsten. Wees vrij om ons te sponsoren en schenk uw onwaarschijnlijk appetijtelijke dessertjes bij aankomst aan de keukenploeg, te vinden bij de keukententen.
- 15u00** Bent u benieuwd naar de wijdere omgeving van deze Griekse oase. Dan is de recreatieve wandeling zeker een must voor u. Degelijke stapschoenen worden aangeraden. Volg de vloot en u zal verrast worden.
- 16u00** Geen brood zonder spelen. Bent u een sportieve held of halfgod dan is uw summum van de middag aangebroken. Dit allomgekende competitief sportvertier (lees: Sport met Jari) wordt voorzien voor alle welwillende bezoekers. Men kan ondermeer een potje goddelijk- voetbal spelen. Klinkt dit te intensief, geen probleem, er is meer. U kunt eveneens uw geduldige precisie kunsten showen tijdens een spelletje Kubb.
- 17u00** Het oud Grieks Romeins imperium strekte zich uit over het gehele Middellands Zeegebied. Overgeleverde kaarten en aantekeningen zijn slechts een miniem bewijs van dit heerlijk historisch tijdperk. Tijdens recent archeologisch onderzoek in de Villa de Papiri in Herculaneum, nabij Pompei, werd naar verluid een nieuw recept gevonden van het gekende pizzagerecht. Tegen democratische prijs bieden wij u dus graag pizza's aan in de keukentent, bereid volgens dit recept. Allen daarheen!
- 18u00** De hoofdbewaker spreekt u alleen een laatste maal toe, dit gevolgd door een blijspel over het doen en laten rond op de Olympusberg, gespeeld door de leidinggevenden. Hierna is het einde van de middag onherroepelijk een feit. We wensen de Sloebers en alle bezoekers een goede en veilige terugreis naar hun thuishaven.



Routebeschrijving



1. Vertrek in noordelijke richting op de Hundelgemsesteenweg/de N444
2. Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op de Hundelgemsesteenweg/de N444
3. Flauwe bocht naar rechts richting de Guldensporenlaan/de R4a
4. Flauwe bocht naar rechts naar de Guldensporenlaan/de R4a
5. Sla linksaf en voeg in op de R4 richting E40/E17
6. Neem de afslag richting E40/Brussel
7. Voeg in op de B403
8. Volg bij het knooppunt Merelbeke de borden E40 richting Brussel/Aalst
9. Houd rechts aan bij het knooppunt 11-17-Groot-Bijgaarden en volg de borden E40/E19 richting E411/Namen/Luik/Antwerpen/Luchthaven Zaventem
10. Voeg in op de E19
11. Houd links aan bij de splitsing en rij door op de E40
12. Houd links aan bij de splitsing en rij door op de R0
13. Houd rechts aan bij het knooppunt Leonard en volg de borden E411 richting Namen/Luxemburg
14. Neem afslag 26-Neufchâteau en voeg in op Chaussée de Namur/de N40 richting Neufchâteau/Verlaine Ga verder op de N40
15. Sla rechtsaf naar Rue de la Bataille/de N85 Ga verder op de N85
16. Sla linksaf naar Grand Rue Saint-Médard
17. Weg vervolgen naar Rue du Chamois
18. Sla linksaf naar Route de Bertrix
19. Scherpe bocht naar links naar La Hailleule Het kampterrein bevindt zich op het einde van de straat
20. Parkeer je wagen op het parkeerterrein door de leiding aangeduid. Er zal leiding aanwezig zijn om je te helpen.





Algemene Afspraken



Als we op kamp zijn, doen we alles altijd een tikkeltje zotter. Toch zijn er een paar regels waar we ons aan moeten houden om het voor iedereen aangenaam te houden.

Om te helpen bouwen aan de wereld van morgen sorteren we zoveel mogelijk. We gooien ons afval in de vuilniszakken en niet op de grond. Een proper terrein oogt veel mooier en is niet alleen beter voor het milieu, maar het is ook veiliger. Je wilt toch niet op een leeg blikje gaan staan met je blote voeten? Als je niet weet waar je je afval mag deponeren, vraag je het best aan een leider.

We gaan niet op expeditie in andermans tent. We blijven daarom zoveel mogelijk uit elkaars tenten. Leidingstenten, tenten van de keukenploeg en van de VB zijn verboden terrein. Ook de keukentent en materiaaltent worden enkel betreden met toestemming van een leider. De LK-tent en de verkleedtent zijn nooit te betreden.

Roken is dodelijk. Er geldt een algemeen rookverbod voor alle afdelingen.

Op kamp zijn we zoveel mogelijk bij elkaar. We hebben elkaar, de leiding en de natuur om ons heen. Laat daarom alle elektronische apparaten thuis. Een smartphone of mp3-speler lijkt cool om te hebben op kamp, maar gaat door de vochtigheid vaak kapot. Als je toch een dergelijk apparaat meeneemt en je raakt het kwijt, is dat op jouw eigen verantwoordelijkheid.

Onze keukenploeg doet elke dag hun best om jullie een heerlijk maal voor te schotelen. Je hoeft daarom geen snoepgoed of frisdrank mee te nemen. De leiding kiest er vaak voor om gevonden snoepgoed in beslag te nemen.

Als je medicatie moet nemen tijdens het kamp, zeg je dat vooraf best aan je leiding. Zij zullen ervoor zorgen dat je alles op het juiste tijdstip krijgt.

We hebben respect voor elkaar en voor de natuur. Als we ons in het bos begeven, breken we geen takken af en kerven we niet in bomen. Als we ons wassen, doen we dat met milieuvriendelijke zeep of gooien we het water niet terug in de beek.

Op het kampterrein is er geen Colruyt, Aldi of Delhaize. Hopen geld heb je dus niet nodig. Enkel voor een postkaartje of op tweedaagse heb je geld nodig. Wij adviseren het volgende:

- o Sloebers € 5,00
- o Speelclub € 6,00
- o Rakkers € 7,50
- o Toppers € 12,50
- o Kerels € 15,00
- o Aspiranten € 20,00



Op kamp is er geen plaats voor drugs! Wie zich daar niet aan kan houden, wordt onmiddellijk naar huis gestuurd.

We hebben respect voor de nachtrust van anderen. Als de jongste afdelingen gaan slapen rond 21u00, zijn we stil op het terrein. Vergeet niet dat we ons houden aan het kampuur. 21u00 op kamp is immers 22u00 in de wereld.

Zakmessen of andere scherpe voorwerpen zijn handig voor in het bos of voor kleine klusjes op het terrein, maar die nemen we niet mee op kamp. Als je met een technisch probleem zit, kun je altijd een leider aanspreken.



Rugzak al gepakt?



Kledij

Ondergoed
Kousen
Warme pyjama
T-shirts
Enkele warme truien
Korte broeken
Lange broeken

Waterdichte jas
Wandelschoenen
Waterschoenen
Sportschoenen
Rubberen laarzen

Zwembroek
Verkleedgerief

Eetgerei

Een bord of gamel
Een soepkom of tweede gamel
Een stevige beker om uit te drinken

Wasgerei

Zeep en shampoo (milieuvriendelijk)
Tandenborstel en tandpasta
Een stevige wasbassin

Enkele badhanddoeken
Enkele waslapjes

Allerlei

Slaapzak
Veldbed
Een luchtmatras of matje
Een dekentje
Zaklamp
Zonnecrème
Belangrijke telefoonnummers

Pen en papier
Identiteitskaart
Een zak voor vuil linnen
Enkele zakdoeken
Een trendy zonnebril
Een pet of zonnehoed
Een trekruugzak (vanaf Toppers)



Enkele tips

Maak eventueel voor de kleinsten een apart zakje voor elke dag, dat is eenvoudiger voor zoonlief en de leiding die vaak een handje moeten helpen. Een naamteken plaatsen in de kledij maakt het ook gemakkelijk om verloren gerief terug te vinden.

We vragen met aandrang om geen losse voorwerpen aan de valiezen te hangen. Je neemt in dat geval beter een extra tas.

Plastic zakken zijn ook niet ideaal om gerief in te vervoeren. Dit verhindert namelijk het laden en het lossen van de vrachtwagen en deze zaken zijn vaak de eerste die sneuvelen. Anderzijds zijn harde en grote koffers voor ons niet gemakkelijk te versleuren. Denk ook aan onze rug!

Gelieve zoveel mogelijk milieuvriendelijke zeep te gebruiken. We respecteren graag de natuur, we zitten er immers middenin.

Aspiranten achten een fietshelm mee te nemen





Fiscaal Attest



Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen.
Jeugdwerkinitiatieven (zoals Chiro Trefpunt) zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.

Aangerekende kosten voor lidgeld en het vieruurtje komen niet in aanmerking. Concreet betekent dit voor Chiro Trefpunt dat het fiscaal attest enkel geldt voor het kamp.

Er geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van € 100,00

Voor kinderen die 12 jaar werden of worden in 2016 kunnen wij enkel de kosten van activiteiten die voorafgingen aan hun verjaardag in rekening brengen.

De attesten zullen zoveel mogelijk bij de kampinschrijving uitgedeeld worden. Als u nog geen attest heeft en u denkt toch aanspraak te maken op zo'n attest, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze groepsleider:

Michiel Cuvelier

groepsleiding@chirotrerpunt.be





Tekst van een Leider



Toen ik nog strips las en wiskunde nog vrij gemakkelijk was, ging mijn leven in Merelbeke vlot zijn gangetje. Zonder al te veel na te denken, deed ik wat van dit en wat van dat. School, sport, studeren, Spongebob kijken, bezoeken aan oma brengen... en al snel ging ik ook elke zondagnamiddag naar de Chiro. Terwijl de jaren voorbij vlogen en ik, als een groeiende jonge dwaas, naar de Chiro ging, werd het mij uiteindelijk toch wel duidelijk wat ik miste als ik een zondag thuisbleef.

Toen betekende Chiro voor mij spelen tot ge erbij neerviel, uitkijken naar het vieruurtje, ravotten tot ge vuil werd (en hopen dat de mama de vlekken er toch nog uit kreeg) enzovoort. Maar Chiro was vooral uitkijken naar de tien mooiste dagen van het jaar. Tien dagen allemaal samen op kamp en enkel en alleen maar Chiro.

Er waren echter ook enkele zaken die minder leuk waren. Ochtendgymnastiek, die veel te vroeg was. Afwassen. 's Avonds in uw bedde kruipen (ook al wist je dat je het nodig had). Maar waar iedereen het het over eens had, was dat wanneer 's ochtends de toeter ging, iedereen zich kon verwachten aan een dag vol leuke spelletjes met de leiders, lekker eten en vooral genieten van de zalige kampsfeer.

Toen ik uiteindelijk leider werd wist ik dat het komende Chirojaar, zoals ik het kende, voor mij volkomen ging veranderen. Niet alleen moest ik de spelletjes nu zelf verzinnen, maar nu voelde ik ook voor het eerst een echte verantwoordelijkheid rusten op mijn schouders. De onbezonnen dagen als Chirowietje waren voor mij officieel voorbij.

Je amuseren doe je dan ook op een andere manier, een manier die ik zelf moest zoeken. Als leider doe je zelden nog zelf mee met de spelletjes. De leiding speelt immers de scheidsrechter. Hij moet alles in het oog houden en orde op zaken stellen indien nodig. Heel leuk is dat niet altijd. Echter, simpele dingen zoals het zien dat onze gastjes zich aan het amuseren zijn door een spel dat we zelf gemaakt hebben, of het zien dat een timide kind dat doorheen het jaar open bloeit naar een sterke schakel in de groep. Dat maakt leiding geven plezant en zelfs onvergetelijk.

Wat echter wel hetzelfde blijft, ook al zit je in de leiding, is dat je altijd even hard uitkijkt naar diezelfde tiendaagse in augustus. De ultieme afsluiter van het Chiro-jaar, de ultieme test als leider. De ultieme opdracht (en plezier) om een onvergetelijke beleving mee te geven aan onze Chirowietjes en uiteindelijk ook aan onszelf.

Het verlangen is hoog en valies ligt al klaar. Tot in augustus!

Een leider





ZoTte tekst!!



Op een zonnige dag, toen het weer nog over was, wandelde Etman naar de Aveve.

Hij wou die dag een stuk gras herzaaien dat maar niet wilde groeien. Op zoek naar graszaad in de Aveve kwam hij een vriend van hem tegen. Het was zijn overbuur meneer P. Hij vertelde dat zijn GSM, een zwarte Huawei, gestolen was tijdens een fuif. Etman besloot het herzaaien van zijn gazon uit te stellen tot meneer P. zijn GSM had teruggevonden. Samen kropen ze in de auto van meneer P. die meer weg had van een bulldozer dan van een auto, en reden naar de zaal waar de fuif had plaats gevonden. Onderweg werden ze ingehaald door een spiksplinternieuwe scooter van Dhaene Sport.

Aangekomen aan de fuifzaal bleek deze toe te zijn maar er stond wel een schuchter persoon, die Herr Tsaaien heette maar ze mochten ook Freddy zeggen. Hij had de GSM gevonden en verstopt maar wist niet meer goed waar. Om hun geheugen op te frissen verfden ze alle drie hun haar zodat ze blond oar! hadden. Plots wist den Freddy terug waar hij de mobiele telefoon had verstopt maar wou pas de locatie vertellen als ze een aantal opdrachten hadden volbracht.



De eerste opdracht was het vullen van Freddy's diepvries met frituurvleeskes en dit gedurende een jaar. Jammer genoeg lukte dit niet tot grote ergernis van Freddy.

Teleurgesteld gingen ze door met de voorlaatste opdracht namelijk het kijken van verschillende Harry Potter films.

Omdat ze een halfuur gewacht hadden aan de deur om de cinema binnen te gaan waren ze te laat. Ze besloten om dan op Etman zijn kamer te kijken.

Toen ze binnenkwamen was zijn kamer veel te koud om te presteren en verplaatsten ze zich naar de living. Ze keken de films uit en slaagden voor hun opdracht. Voor de laatste opdracht moesten ze Simmossel bellen en een portie mosselen aan het huis van Freddy laten bezorgen. Etman en zijn maat waren de opdrachten beu en vroegen aan de mosselkoerier om de mossels te vergiftigen. Freddy speelde de mosselen haastig naar binnen maar merkte iets te laat dat de mossels vergiftigd waren.

Etman, zijn maat en de koerier beseften dat ze te ver waren gegaan en hadden spijt. Omdat de koerier zodanig veel spijt had probeerden Etman en meneer P hem op te vrolijken door met hem te praten op café. De koerier liet zijn emoties de vrije loop en vertelde zijn levensverhaal. Het was een zeer pakkend verhaal over hoe hij als journalist en grafisch ontwerper aan lager wal was geraakt en dan maar mosselkoerier was geworden. Onze helden vonden dit een beetje vreemd en besloten om weg te gaan.

Ondertussen lag Freddy op intensieve zorgen in het ziekenhuis Pan-Dolfijn en Etman ging hem bezoeken. De laborante die Freddy zijn stoelgang moest onderzoeken was heel boos op Etman om wat hij gedaan had, maar ze vergaf het hem. Om Etman te straffen wou Freddy de GSM niet teruggeven. Teneergeslagen voerde meneer P. Etman terug naar de Aveve. Etman echter was vergeten waarom hij naar de Aveve moest en kocht dan maar een zak potgrond, want dat komt altijd van pas!



Bij het afscheid van...



Beste Raes, RAAAAAESSS of spetsbek,

We willen je bedanken voor de 8 mooie jaren waarin je heerlijke soep hebt gedraaid en ook om te sausen was je er altijd graag bij.

Dankzij jou werd niet alleen ons maagje, maar ook ons vuur van brandstof voorzien. Soms vergiste je je wel eens brandstof en belandde er kalk op het vuur, maar gelukkig was dat vooral op jezelf.

We zullen ook nooit vergeten dat de wraps van je saus en soepkompaan Jeu-jeu je zozeer smaakten dat je er 2 maal van genoten hebt. Maar jouw absoluut topmenu blijft natuurlijk het oorlogsgebraad.



Liefste Hannah,

We waren steeds heel erg blij met je aanwezigheid op kamp en niet enkel omdat we toen de illusie hadden dat Matthias zich toch een beetje inhield.

Je hielp steevast met heel veel plezier en kunde mee aan de lekkere soepen op kamp. Je won dan ook samen met Elien de grote bezokedagsoep wedstrijd van Villiers-Sainte-Gertrude 2014.

In ruil voor al je goeie zorgen, zullen we er voor zorgen dat er bij je volgend bezoek op kamp wel lekkere chips zullen zijn!

Beste Feselie,

Bedankt om de voorbije 7 jaren achter pan en BBQ te staan. Je ontpopte je ook tot een ware entertainer tijdens de afwas. Iedereen keek er steeds naar uit om samen met jou te mogen afwassen. Je stond steeds klaar voor een frats en een rol of voor een speelse vechtpartij.

Naast de oven vond je het ook fijn om je medekeukenleden op ludieke wijze tegen elkaar op te stoken.

Liefste Maesje,

Vele trefpuntharten deed je sneller slaan met je komst. Maar je was meer dan een mooie verschijning! Je deed voor ons de boodschappen en je was een flinke vrouw die bijspromp waar nodig en die steeds een luisterend oor bood.





Bij het afscheid van...



Als onze eigenste Kwak en Boemel verdienen jullie ook een gemeenschappelijk woordje van dank.

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van jullie verdiensten als duo:

- Het produceren van vreemde geluiden en verontrustende gezangen
- Het maken van belegeringstuigen voor het 24u spel van de aspi's
- Uiterst vrolijke bezoekdagen
- Scheurende spatel-gitaarsolo's
- Protiaanse vergassingstechnieken in jullie gezellig tentje tijdens de siësta
- Het scheppen van sfeer tijdens zangstondes en de bontering
- Het minder serieus maken van het serieuzeken en andere vergaderingen
- ...

Mannen,

Merci, voor de vele mooie jaren vol onnozeliteiten en dwaze grappen, maar vooral ook voor jullie vakmanschap bij het bereiden van al die heerlijke maaltijden. Jullie gingen de conflicten niet uit de weg en klopten wel eens op tafel indien nodig. We zullen jullie alleszins hard missen de komende jaren!





Bij het afscheid van...



Liefste Iris,

Ondanks heel veel pogingen om je op je laatste kamp aan het wenen te krijgen, hield je het toch droog. Bij deze alsnog een poging om je hemelsluizen open te zetten; we schrijven dit tekstje namelijk in belabberd slecht Frans. Zut alors!

Tous les garçons aimait votre dans avec les handdoekskes. Patatipatata. Quand les oiseaux chantent dans le bois, Iris chante dans le sismo. Et avec plusieurs Elixiris dans la bouche tu devient un oiseau rebelle.

Om het niet volledig in het belachelijke te trekken, schrijven we nu verder in gebrekkig Nederlands. Want we zouden nu eenmaal niet willen dat je in een van je legendarische Franse colères schiet, we vrezen dat sommige Waalse handelaars en ongenode gasten van voorbijge kampen er nog over spreken.

Genoeg onzin, tijd voor een serieuzeken. De bergen werk die jij verzette voor, tijdens en na het kamp zijn zonder weerga. Jarenlang was je de spilfiguur van onze keukenploeg? Je takenpakket achter de schermen was zodanig groot dat je zelfs vaak niet aan koken toe kwam. Zo waren er onder andere de jarenlange ritten naar de winkel met de VB, al dan niet met een gesmaakt muziekje, de handdoeken die je beschermdte met je leven, de lijsten waar je uren tijd in stak en nog zoveel meer.

Zo zullen we dit jaar ongetwijfeld heel veel kleine dingen over het hoofd zien die jij als vanzelfsprekend op jou nam.

Iris, we zullen je keihard missen en vergeet niet: Chiro Trefpunt ziet je graag!





Chiro Trefpunt dankt



Beste vrienden,

Zonder de hulp van tientallen sympathisanten, het spontane enthousiasme van jonge mensen en het oprechte vertrouwen dat we van jullie krijgen zou het onmogelijk zijn om een fantastisch werkjaar te beleven en een spetterend kamp voor te bereiden. Daarom willen we iedereen graag bedanken die dit mogelijk maakt.

Allereerst bedanken we onze leden voor hun enthousiasme en hun ouders voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Zonder leden kunnen we geen Chiro geven op zondag.

Een bijzonder woordje van dank gaat uit naar de volledige leidingsploeg. Zij zorgden alweer voor een geweldig jaar en zullen ongetwijfeld van het kamp een onvergetelijke ervaring maken. Onze eerstejaars-leiding zijn bij deze ontgroend.

Onze VB krijgt uiteraard een speciaal dankwoordje, alweer slaagt ze erin de leidingsploeg doorheen het werkjaar te loodsen, en blijft onvoorwaardelijk stimuleren en motiveren. Merci Ruth!

Ook danken we graag de leden van onze VZW, die zich blijven inzetten voor de Chiro en er voor gezorgd hebben dat dit jaar onze lokalen nieuwe buitendeuren hebben gekregen.

We danken ook de leden van de WOL (Werkgroep Oud Leiding), op wie we steeds kunnen blijven rekenen en die altijd komen opdagen op onze evenementen.

Zonder onze welbekende keukenpieten en keukenprinsessen zouden wij op kamp honger moeten lijden, dus bij deze : "Voor spijs en drank, velen dank keukenploeg!!!!

Chiro Scheldebloem danken we graag voor de aangename samenwerking gedurende het werkjaar, en langs deze weg wensen we jullie een prachtig kamp toe.

De familie Persoons willen we bedanken voor de opslagruimte die ze ter beschikking stellen voor ons kampmateriaal.

Tevens dank aan de transportfirma TraVaDri, die jaarlijks ons materiaal ter plekke brengt en weer behouden terug thuis aflevert.

Ook danken wij de ULDK en de uitleendienst van de gemeente Merelbeke, voor het ter beschikking stellen van tenten en ander kampmateriaal. De sportdienst, jeugdendienst en de jeugdraad van Merelbeke verdienen ook een dikke merci.

Tenslotte dank aan alle mensen die eveneens op een of andere manier hun steentje bijgedragen hebben tot het slagen van dit Chirojaar. Een heel dikke merci allemaal!!!

Bedankt voor jullie inzet en tot volgend werkjaar!



Afsluiter



